

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Tôi xin được chia sẻ với mọi người một tấm gương tiêu biểu, đó là Anh Trần Phước Hòa- chủ quán cơm chay Thiên Phước 5.000 đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11, TP HCM.

Gần 20 năm trước, anh Hòa cũng như bao người dân lao động nghèo khác, từng bôn ba khắp nơi để kiếm kế sinh nhai và cuối cùng anh đã chọn dừng chân ở Sài Gòn. Từng làm đủ thứ nghề lao động tay chân, khốn khó trăm bề để gây dựng cơ nghiệp, đến nay anh Hòa đã sở hữu một cơ sở kinh doanh chuỗi chiên có tiếng trong thành phố với mức thu nhập có thể xem là tạm ổn. Dẫu dãi nắng dầm mưa bao nhiêu nhưng anh Hòa vẫn dốc tâm mở tiệm cơm chay Thiên Phước . Không những làm sưởi ấm trái tim người nghèo, quán cơm còn giúp cuộc sống của anh Hòa và những người chung tay lập ra thêm phần ý nghĩa. Những người phục vụ tại quán, cả những tình nguyện viên, đều được anh dặn dò về sự ân cần với khách. “Minh phải lo cho khách chu đáo mới an tâm được. Không thể vì bán cơm giá rẻ mà chất lượng xuề xòa, phục vụ kém để bà con buồn lòng”. Để vận hành một quán cơm giá 5000 đồng nhưng phần lớn miễn phí cho người nghèo, cũng không phải đơn giản. Để có được khoảng gần 300 suất cơm mỗi ngày, một nhóm hơn 6 người tình nguyện và 2 bếp chính, mọi người phải dậy từ khá sớm.

Theo cậu sinh viên tình nguyện tại quán, hầu như ngày nào cũng hết sạch cơm nên họ cũng không ăn trưa luôn. Ở đây chúng em được chủ dạy cách ứng xử với người nghèo, những người hơn bao giờ hết cần sự giúp đỡ. Em nhận thấy một điều, họ không có tiền bạc nhưng chính họ là những người giàu có nhất, đó là tâm lòng: “Ở đây một người nghèo họ có thể mang gạo cho, họ có thể trích một phần tiền nhỏ của mình để ủng hộ quán. Ra ngoài xã hội, đâu dễ có cảnh này, ví dụ những xe thùng sẫm giữa đường, nếu thiếu 1000 chưa chắc người ta cho. Nhưng ở đây, lối ứng xử đầu tiên là cho đã, và khi cho rồi thì người ta sẽ được nhận nhiều hơn”. Hay cô Phạm Thị Kim, 62 tuổi, quê Quảng Ngãi vừa ăn tại quán cho biết, ngày đầu tiên mở quán cơm này, cô nghĩ chắc là đắt tiền lắm. Thế nhưng, đến ngày thứ 2, tấm biển “cơm chay 5.000 đồng” đập vào mắt khiến cô vào ăn thử và ăn miết đến tận bây giờ. Cô nói: “Cơm ở đây vừa rẻ vừa ngon, vừa no cái bụng. Ngày trước ăn bậy bạ, lúc thì bánh mì, hủ tiếu, khi cơm 10 ngàn nhưng cứ đi được một chặp lại đói hoa con mắt”.

Cùng với các tình nguyện viên, lâu lâu anh lại đi khảo sát ở miền Tây, đến nay xây được năm cây cầu cho dân nghèo ở dưới đó. Lo chưa xong chuyện quán cơm, anh lại tổ chức hai chuyến đưa hơn 200 người nghèo đi chơi biển Vũng Tàu cuối năm 2014 và gần đây là bữa tiệc kết hợp văn nghệ cho bà con ở tận Kon Tum.

Không những thế anh Hòa cũng tâm sự: “Tôi không giàu có gì chỉ nhưng cũng muốn góp một phần nhỏ để cuộc sống của những người lao động nghèo khổ đỡ vất vả và nhọc nhằn. Ban đầu tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn cứ tích góp dần dần rồi bạn bè, người thân cũng ủng hộ thêm vào. Cũng may mắn, giờ có các tình nguyện viên nên cũng đỡ vất vả hơn. Sắp tới, tôi sẽ mở thêm máy lạnh cho bữa cơm của mọi người thêm thơm mát”. Mong rằng, với tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo, kế hoạch của chủ quán tồn bụng sẽ sớm thành hiện thực.

Cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ ý nghĩa như thế khi có những con người, những tấm gương người tốt việc tốt. Anh Hòa chính là 1 tấm gương tiêu biểu cho tình yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ đồng bào mà chúng ta nên học tập và noi theo để cuộc đời thêm tươi đẹp hơn!